

ANGÅENDE WETTERLUNDHELGEN DEN 10-12 OKT 2003

Bäste Wetterlundvän!

2003-08-25

Hösten är i antågande och därmed närmar vi oss också årets Wetterlund-helg! Vi vill tacka för de anmälningar och synpunkter på uppläggningsen vi hittills fått. Tyvärr kan den nya boken inte skickas ut före mötet, men kommer förhoppningsvis att finnas tillgänglig till konferensen.

Temat för mötet blir som tidigare nämnts en del av de tankar som Wetterlund tar upp i den nya boken ”**De två vilddjurstågen**”; bl.a. kommer vi att fokusera på ”den Harmagedoniska församlingen” och andra frågor som rör ”den sista tiden”. Programmet i sin helhet framgår på baksidan av detta brev. Liksom förra gången kommer vi att arbeta relativt mycket i grupper och det kommer att finnas stort utrymme för enskilda tankar och initiativ. Vår tanke är att resp grupp ska fokusera på ett av fyra olika delområden och att varje deltagare själv väljer grupp efter intresse. De områden vi preliminärt planerat är följande:

1. Den Harmageddoniska församlingen – vad förväntas av den och av oss?
2. Profetior som rör den sista tiden
3. Gudsnamnet ”Jag Är”
4. Nils Noll – att vara kristen i trångportstider

Många av oss som läser W känner oss mer eller mindre besläktade med ”Nils Noll”, den av Wetterlund använda pseudonymen för en kristen i ”trångportstider”. Däremot har vi nog ofta svårt att känna oss hemma med den typ av välartade kristendom som inte vill ta budskapen från t ex Uppenbarelseboken på allvar. Vi befinner oss otvivelaktigt i en svår och livsavgörande epok i utvecklingen. Frågan är om vi kommer att kunna möta den på rätt sätt eller liksom de fåvitska jungfrurna står där utan olja!

Kanske är det så att många av oss som dras till Wetterlund är osäkra just när det gäller frågan om att ha ”tillräckligt med olja”! Vi är nog många som känner i att vi behöver mer och förhoppningsvis kan vår helg leda till detta. Vi känner oss säkert alla periodvis som ”Nils Noll”, vi vet att vår nuvarande kunskap och förmåga är bristfällig och vi vill söka Gud för att fylla våra lampor!

Så vår förhoppning inför denna Wetterlundhelg är att vi alla kommer dit för att tillsammans söka Gud. Och om vi ska kunna fyllas av Gud är det nödvändigt att först tömma oss på vårt eget och inse att vi själva i egen kraft inte räcker till.

När det gäller de mera praktiska frågorna kan vi meddela att kostnaden för hela helgen blir 650 kr som tidigare uppgetts. Trunnagården har denna gång satt en undre gräns på 20 deltagare för att årets konferens ska kunna genomföras. Förra året var vi ca 25 och förhoppningsvis kommer vi att bli minst lika många denna gång. Just nu kan vi inte göra annat än att lägga det hela i Guds hand och be att Guds vilja med denna helg kommer till stånd. Men eftersom vi hoppas och tror att mötet i oktober kommer att bli viktigt för oss alla vill vi uppmana var och en att pröva i sitt hjärta om inte detta möte ska prioriteras! Vi vill också att ni alla ber för att denna konferens ska kunna genomföras enligt Guds plan och i Wetterlunds anda!

Hjärtligt välkommen med en definitiv anmälan senast den 17 september. Självfallet är vi också nu öppna för synpunkter och förslag på uppläggningsen! Guds Välsignelse!

På uppdrag av N P Wetterlunds skriftkommitté

Ulla och Klas