

## WETTERLUNDHELGEN DEN 30 SEPT-2 OKT 2005

Bäste Wetterlundvän!

2005-08-22

Större delen av sommaren har passerat och vi hoppas att ni alla har hunnit få del av den sol, värme och avkoppling från vardagen som vi så väl behöver. Nu är det tid att se fram emot en annan slags sol och stimulans än sommarens fysiska, för om bara en dryg månad är det dags för årets Wetterlund-helg. Det här blir den femte i ordningen och vi hoppas förstås att den ska ge oss den andliga stimulans som vi alla längtar efter. En andlig inspiration som blir alltmer nödvändig för att vi ska fungera som kristna i den krävande vardag som många av oss lever i.

Årets tema handlar just om att som kristna hitta rätt balans i vardagen. Hur kan vi uttrycka vår kristna identitet i en värld som blir alltmer fientlig mot kristna värden? Eller hur ska vi leva i världen utan att bli ett med världen? Många av oss har ju uppgifter som utgår ifrån världens värderingar eller hänger nära samman med dessa. Hur drar vi gränser mot världen för att inte inlemmas i den? Och vad händer när världen och dess människor blir alltmer avoga mot kristna värden? För detta är ju en verklighet som förr eller senare kommer att möta oss och Wetterlund är som vi vet mycket tydlig här. Världen är under ”de 42 månadernas tid” i ”den ondes våld” och vi gör klokt i att vara väl förberedda för denna tid. Här följer ett kort citat från **Andens Lag**, del 1, s.310, som tydligt visar vad det handlar om:

*”Världsstriden är innerst striden om det första budet. Och den evigt avgörande striden på jorden står blott om det första budet: huruvida människan ska tillbedja skaparen eller det skapade. Och du ser redan nu hur allt rustar sig till den striden. Hela mänskligheten samlar sig allt tydligare i två läger; för eller emot det första budet. Och i den striden kommer hela den förstabudslösa världen att kasta sig över alla dem som fasthålla det första budet. Och det kan du se redan nu; och därav kan du ana vad som stundar.”*

Att världen visar ett ökande intresse för andlighet ska vi inte låta lura oss av, för denna andlighet är i stor utsträckning utan djup och vill därför inte veta av Gud eller Guds bud.

Vi kommer som vanligt under konferensen att ge stort utrymme för gruppsamtal kring vårt huvudtema som alltså är **mötet mellan kristendom och värld**. Innan dessa samtal startas kommer en inledning med bl.a. presentation av olika konkreta frågeställningar att ges. Varje samtalsgrupp väljer sedan själv bland dessa frågor. För att gruppsamtalen ska bli livgivande och engagerande vill vi uppmana var och en att om möjligt göra ett visst förberedelsearbete. Det handlar då dels om att läsa några aktuella Wetterlundtexter och dels fundera lite kring egna erfarenheter som rör konferensens huvudtema. Vi föreslår i första hand studier av följande Wetterlundtexter av vilka de flesta utgör relativt korta avsnitt ur boken **”Uppsatser och tankar”**. Sök gärna efter avsnitt som känns särskilt relevanta. Gärna texter som har betytt något särskilt för dig personligen.

I livets skeden (Uppsatser och tankar, s.11-16)  
Dårskapens etta (Uppsatser och tankar, s.27-30)  
Livets skola (Uppsatser och tankar, s.33-35)  
Se upp (Uppsatser och tankar, s.47-59)  
Skyddsmärket på pannan (Sändebrev VI ur Uppsatser och tankar, s.24-28)  
De besegrade heliga (Sändebrev VII ur Uppsatser och tankar, s.29-35)  
Guds vapenrustning (Sändebrev XXII ur Uppsatser och tankar, s.79-84)  
Det falska profetdömet (Kap.10 i Andens Lag, del 2; särsk.s.958-99 om vilddjurets bild och märke)

Vi tackar för de anmälningar som nått oss hittills och ber alla övriga som önskar delta att skicka eller ringa in er anmälan senast den 15 september. När det gäller de praktiska frågorna kan vi meddela att kostnaden för hela helgen blir 700 kr.

Hjärtligt välkommen, förberedd eller oförberedd, med en definitiv anmälan senast den 15 september.  
Guds Välsignelse!

På uppdrag av N P Wetterlunds skriftkommitté

Ulla och Klas