

WETTERLUNDHELGEN DEN 28 - 30 SEPT 2007

Kära Vänner och Wetterlundläsare!

2007-09-02

Vi hoppas att sommaren varit skön och avkopplande trots en hel del regn och begränsat med sol. Kanske har det dåliga vädret haft det goda med sig att ni kunnat fokusera mer på det andliga än vanligt? I vilket fall är det som ni vet snart dags för nya andliga upplevelser eftersom årets Wetterlundkonferens står för dörren. Förhoppningsvis ses vi därför igen om bara en knapp månad!

Några större förändringar innehållsmässigt har vi inte planerat, utan vi kommer som vanligt att i första hand utgå ifrån Wetterlunds texter och deltagarnas egna frågor och initiativ. Det kommer dock att bli en skillnad i upplägget jämfört med tidigare eftersom vi vill försöka knyta ihop de olika momenten tydligare den här gången. Vi planerar därför att redan på fredagkvällen ta upp ett antal viktiga frågor. Frågor som berör oss alla som kristna och som Wetterlund starkt betonar i sina verk. Tanken är sedan att vi ska försöka hålla fokus på några av dessa frågor både under lördagens grupparbete och senare på kvällen. På så sätt hoppas vi att det blir en tydligare struktur samtidigt som det även blir utrymme för egna initiativ både från enskilda deltagare och från grupperna. Så medan grupparbetet på förmiddagen som vanligt till större delen ägnas åt läsning av valda texter, har vi tänkt att grupperna under eftermiddagen ska samtala kring frågor som resp grupp själv väljer. Under kvällen finns sedan tid att presentera några av de frågor som grupperna kan tänkas vilja belysa.

Vilka frågor som vi vill fokusera på under konferensen kommer som sagt att presenteras närmare under fredagkvällen. Det handlar om ständigt aktuella frågor i nära anslutning till grundläggande kristna värden. Hur hjälper vi bäst världen, vår nästa och oss själva? Hur ska vi som kristna kunna ta ett större ansvar för den utveckling som sker i vårt samhälle? Hur kan vi hjälpa människor att finna vägen till Kristus? Och hur kan vi bidra till att de som redan är kristna ska kunna inse att det som Wetterlund skriver om är aktuellt för oss alla idag?

Som tema för detta arbete har vi valt frågan : **“Vad innebär tidsenlig kristendom?”** Begreppet tidsenlig kristendom återkommer många gånger i Andens Lag och Wetterlund lägger stor vikt vid det. Läs t ex sidorna 118-19, 121 och 1235-36, där Wetterlund beskriver följderna av att “Lammet inte får vara tidsenligt”. För samtidigt som kristendomens kärna självfallet måste vara oförändrad, så måste insikter och kunskaper ständigt öka i takt med mänsklighetens utveckling. Allt, säger Wetterlund, står under utvecklingens: ”Rulla!”, vilket innebär att allt ständigt måste utvecklas - på gott eller på ont. Därför behöver även vår tro och religion utvecklas, även om vi kanske inte är medvetna om det. Detta är viktiga och spännande frågor som alltför lite beaktas i vår tid, och de har en stor betydelse för oss kristna. Om vi inte förstår eller beaktar dessa saker, är det stor risk för att vi kommer att dras med i världsutvecklingens nedåtgående spiral istället för att följa Guds plan som för oss uppåt .

Vi tackar för de anmälningar som nått oss hittills och ber alla övriga som önskar delta att skicka eller ringa in er anmälan senast den 15 september. När det gäller de praktiska frågorna kan vi meddela att kostnaden för hela helgen blir 750 kr. Programmet i sin helhet framgår av baksidan i detta brev. Vi kommer att dela ut de Wetterlundtexter som vi främst kommer att använda oss av, men ta gärna med Andens Lag ändå!

Hjärtligt välkomna till Trunnagården! Guds Frid och Välsignelse!

På uppdrag av N P Wetterlunds skriftkommitté

Ulla och Klas

WETTERLUNDHELGEN DEN 28 - 30 SEPT 2007

- Fredag kl 17.30 Incheckning och mat
kl 19.00 Kvällsmöte i Trunna kyrka: Stig hälsar välkommen
Inledning: Klas, därefter inlägg och samtal kring aktuella kristna frågor i anknytning till Wetterlunds texter
- Kvällsfika
- Lördag kl 8.30 Frukost
kl 9.30 Morgonbön: Stig
Inledning i kyrkan inför gruppsamtalen
Gruppsamtal i olika grupprum
Läsning av och samtal kring Wetterlundtexter
- kl 11.00 Kaffe därefter fortsättning av gruppsamtalen
- kl 13.00 Middag
kl 15.00 Gruppsamtal kring aktuella kristna frågor
kl 17.30 Kvällsmat
kl.19.00 Kvällsmöte i Trunna kyrka
- Söndag kl 8.30 Frukost
kl 9.30 Morgonbön: Stig
Övriga
kl 11.00 Gudstjänst i Trunna kyrka: Anders G.
kl 13.00 Middag

Obs, med reservation för att vissa förändringar i tider och innehåll kan komma att ske!

Anmälan till Trunnagården senast den 15 september

Trunnagården
Adress: Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa
Tel 0250-41444 , fax 0250-422 22