

WETTERLUNDHELGEN DEN 26-28 SEPT 2008

Kära Vänner och Wetterlundläsare!

2008-08-26

Även om sommaren tog slut ganska abrupt hoppas vi att ni hunnit få en skön avkoppling! Och vi hoppas förstås också att ni nu känner er laddade och längtar efter höstens Wetterlundkonferens! För nu är det som ni vet bara omkring en månad tills den äger rum.

Även denna gång har vi försökt att främst utgå ifrån deltagarnas egna tankar och initiativ. Årets tema, som framgått både i Trunnagårdens sommarbroschyr och vårt brev den 2 juni i år, är frågan **hur vi blir övervinnare i Kristus**. Tanken är att vi ska samtala kring detta övergripande tema utifrån fyra olika delteman vilka framgår enligt följande. Efter varje tema anges även resp presentatör.

1. Hur möter vi den laglöshetens ande som alltmer dominerar världen? (Rolf J.)
2. Hur kan vi urskilja den falska enhetsrörelsen från den äkta? (Anders G.)
3. Hur tillägnar vi oss gåvan att skilja mellan andar? (Peter F.)
4. När är det nödvändigt att lämna en församling som följer världen och tidens trender mer än Kristus? (Hans N.)

Vi kommer att behandla de två första på förmiddagen och de två senare på eftermiddagen. Som ledning inför varje enskilt tema får vi en kort introduktion som förhoppningsvis inspirerar till samtal och även hjälper oss att hitta aktuella Wetterlundtexter.

Indelningen i grupper sker som vanligt efter inledningen lördag kl. 9.30 och samma grupper bibehålls under hela dagen. Avsikten är att varje deltagare ska få tillfälle att samtala och utbyta tankar kring vart och ett av de fyra temana.

För att hämta vägledning och inspiration kommer vi också att använda oss av aktuella Wetterlundtexter. Utöver de texter som presentatörerna tar upp planerar vi också att använda oss av den lilla skriften: **“De tre fasta frälsningsorden”**. Denna skrift utgörs av en predikan i Stockholm från 1915 och sannolikt en av Wetterlunds sista eftersom hans avskedsansökan från prästämbetet beviljades vid jultid samma år. Och Wetterlund nämner även någonstans att han fått visshet att han hädanefter inte skulle predika (enligt Tyra Lundholms biografi). Som alltid i Wetterlunds skrifter betonas den kristna paradoxen att å ena sidan vi aldrig själva kan göra oss förtjänta av frälsningen och å andra sidan att vi ständigt måste arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning (Fil2:12). “Öva dig själv till gudaktighet”, säger Paulus (1Tim:4), och Wetterlund förklarar i denna lilla skrift utförligt hur detta kan och bör gå till.

Vår gemensamma målsättning är att låta Guds Ande styra över konferensen i så hög utsträckning som möjligt. Därför vill vi gärna ge utrymme till alla som har egna vittnesmål och tankar som är i linje med konferensens övergripande tema om att bli och vara en “övervinnare i Kristus”. Utrymme för sådana fria inlägg finns vid varje möte.

Vi tackar för de anmälningar som nått oss hittills och ber alla övriga som önskar delta att skicka eller ringa in er anmälan senast den 15 september. Programmet i sin helhet framgår av nästa sida i detta utskick. Vi uppmanar deltagarna att ta med “De tre fasta frälsningsorden” och gärna även andra Wetterlundskrifter.

Hjärtligt välkomna till Trunnagården! Guds Frid och Välsignelse!

Ulla och Klas

WETTERLUNDHELGEN DEN 26-28 SEPT 2008

(Samtliga möten äger rum i Trunna kyrka om ej annat anges!)

- Fredag** **kl 17.30** **Incheckning och mat**
- kl 19.00** **Kvällsmöte:** Stig hälsar välkommen
Inledning: Klas , och därefter fria inlägg och synpunkter kring konferensen och andra angelägna frågor. Avslutning med gemensamt kvällsfika.
- Lördag** **kl 8.30** **Frukost**
- kl 9.30** **Morgonbön:** Stig
Inledning och presentationer av teman inför gruppsamtalen
1. Hur möter vi den laglöshetens ande som alltmer dominerar världen? (Rolf J.)
 2. Hur kan vi urskilja den falska enhetsrörelsen från den äkta? (Anders G.)
- Gruppsamtal i olika grupprum** (efter uppdelning i grupper)
Läsning av Wetterlundtexter och samtal kring presenterade teman
- kl 11.00** **Kaffe** (därefter fortsättning av samtalen i samma grupprum)
- kl 13.00** **Middag**
- kl 15.00** **Inledning och nya presentationer av teman inför gruppsamtalen**
3. Hur tillägnar vi oss gåvan att skilja mellan andar? (Peter F.)
 4. När är det nödvändigt att lämna en församling som följer världen och tidens trender mer än Kristus? (Hans N.)
- Gruppsamtal i olika grupprum** (samma gruppindelning)
Läsning av Wetterlundtexter och samtal kring presenterade teman
- kl 17.30** **Kvällsmat**
- kl.19.00** **Kvällsmöte:** Uppföljning av dagens gruppsamtal.
Avslutning med gemensamt kvällsfika.
- Söndag** **kl 8.30** **Frukost**
- kl 9.30** **Morgonbön:** Stig.
Utvärdering och avslutande inlägg
- kl 11.00** **Gudstjänst:** Anders G.
- kl 13.00** **Middag**

Anmälan till Trunnagården senast den 15 september;

Trunnagården. Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa, Tel 0250-41444 , fax 0250-422 22