

FÖRSONINGEN I GUDS LAMM

Wetterlundhelgen 2013

Trunnagården i Orsa 4 - 6 oktober

Oroas du över den ljumhet och apati som breder ut sig i dagens kristenhet och som Jesus starkt varnat för? Det är en kultur som invaggar oss i en känsla av säkerhet och därmed i tron på att allt står väl till. Dock står det inte väl till.

Nils Petter Wetterlund, präst i Dalarna för 100 år sedan, såg med profetisk blick denna utveckling och hjälper oss att förstå vår egen tid. Hans skrifter visar på effekter av ett falskt evangelium och beskriver vägen till att församlingen ska bli den brud som Jesus längtar efter att få se. Han lyser särskilt på skillnaden mellan yttre förlåtelse och inre försoning till en djupare förståelse av den kristna försoningens grund.



Under helgen kommer vi att fördjupa oss i olika aspekter på försoningen i ljuset av vad Bibeln lär om Jesus som Guds Lamm. Du är varmt välkommen!

Arrangör: N P Wetterlunds skriftkommitté. www.npwetterlund.se

Program: vänd! 

PROGRAM

FREDAG 4 OKT

kl 17.30 Incheckning

kl 19.00 Kvällsmöte:

- Panelsamtal med tema Försoning

LÖRDAG 5 OKT

kl 9.15 Gruppsamtal under förmiddagen

- Genomgång av Andens lag, Kapitel 4 "Lammet"

Eftermiddagen fri för reflektioner

kl.19.00 Kvällsmöte:

- Wetterlund och försoningen (föredrag)
- Samtal, Lovprisning och Gemenskap

SÖNDAG 6 OKT

kl 9.30 Morgonmöte:

- Erfarenheter från grupparbeten

kl 11.00 GUDSTJÄNST i Trunna kyrka



För ytterligare information om programmet se:

www.trunnagarden.se

Självkostnad (inkl. måltider) ca 1200 kr.

Anmälan till Trunnagården senast 20 september.

Trunnagården, Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa

Telefon: 0250-414 44