

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté
inbjuder alla intresserade till seminarium

"Rädda evangeliet !"

Seminarium med Daniel Viklund, Frälsningsarmén

Lördag 29 april kl 12:00–14:00
Betania i Sellnäs, utanför Borlänge

Nils Peter Wetterlunds skrifter blir mer och mer aktuella fast det gått över hundra år sedan de skrevs. Wetterlund var kyrkoherde i Dala-Floda 1895 - 1906. Innan dess tjänade han som präst i Torsång, Leksand och Skattungene. Han lämnade sin kyrkoherdetjänst i Dala-Floda på grund av sjukdom och verkade sedan i Stockholm som författare och själavårdare. Skriftkommittén som bildades 1983 har återutgett alla de böcker Wetterlund skrivit, ett tiotal, och fortsätter göra dem tillgängliga också på internet. Den fråga vi nu ställer oss är hur vi även ska engagera oss för att göra hans budskap mer känt. Många berättar att speciellt boken *Andens Lag* betytt mycket för deras växt som kristna – men vad är det som är så unikt att det skulle motivera ett nytt gemensamt engagemang?

Varför Wetterlund? Vi har ställt frågan till våra medlemmar och fått en lista på olika aspekter som attraherar, varnar och bygger upp. Men vad är aktuellt och relevant för nya läsare? Den kände förkunnaren Frank Mangs hämtade på sin tid mycket inspiration från Wetterlund och hade med sig *Andens Lag* tillsammans med Bibeln på sina resor. Vad säger en förkunnare idag? Vi ställde frågan till Daniel Viklund, engagerad Wetterlundläsare och känd förkunnare inom svensk kristenhet.

Daniel Viklunds svar var spontant och enkelt: **Rädda evangeliet !** Det är så mycket som idag påverkar synen på kristen tro och där bristen på förankring i Bibelns sanningar gör att människor förförs in i underliga svärmerier och gärningsläror. Här är Wetterlunds tydliga budskap om Jesus och den budfulla nådens väg en välbehövlig medicin mot såväl laglöshet som lagiskhet. Det är samma frågor som Martin Luther brottades med på sin tid. Och eftersom Wetterlund själv förankrar sitt budskap i Luther och reformationen finns alla skäl att knyta an till Luthers nu aktuella 500-årsjubileum.

Daniel Viklunds svar uppmuntrade oss. Och vi är tacksamma över att han är villig att berätta mer om sin syn på Wetterlund, Luther och evangeliet för en bredare krets.

Program: 12:00 Välkomna, Introduktion – Varför Wetterlund?

Daniel Viklund: Om evangeliets sanna och levande väg
– frestelser till laglöshetens dike
– frestelser till lagiskhetens dike

Om nåd och lag hos Wetterlund och Luther

Frågor – synpunkter – förberedda inlägg

14:00–15:00 Gemensam fika med smörgåstårter och samtal runt borden

Plats: Betania i Sellnäs. För vägbeskrivning se www.betaniaselldnäs.se

Anmälan: Alla intresserade är inbjudna – även de som inte är medlemmar.

Maila gärna sekreterare@npwetterlund.se att du vill delta, men du är välkommen även utan anmälan.

Läs mer om N.P. Wetterlund och Skriftkommittén på www.npwetterlund.se.

Varmt välkomna

N.P. Wetterlunds Skriftkommitté