

Grupparbete "Möten mellan värld och kristendom" - NPW-konferensen 2005

Inledning och tema

Temat för årets gruppsamtal är "Möten mellan värld och kristendom". Efter den gemensamma inledningen med korta presentationer av olika frågeställningar och uppdelning i fyra olika grupper samlas vi som vanligt i resp grupprum.

Bakgrund, målsättning samt gruppledares funktion

Ett av våra konferensers huvudsyften genom åren har ju varit att försöka bidra till att var och en av oss ska kunna ta ett successivt större ansvar; att vi som kristna ska våga "stå på egna ben". Eller kanske riktigare att vi ska klara att stå ensamma med Kristus. Och då är det förstås viktigt att kunna och våga uttrycka sig verbalt. Vi vill därför uppmana dem som i sin vardag fungerar som pastorer eller på annat sätt har lätt för att uttrycka sig, att också ta ett ansvar för att om möjligt få med alla i samtalen. Detta är alltså inte bara gruppledares uppgift, utan en gemensam uppgift för alla i gruppen! Gruppledares särskilda funktion är främst fråga om att vid behov fördela ordet och försöka se till att samtalen inte styrs bort från temat.

Fokusering genom läsning av NPW-texter

Innan samtalen tar vid vill vi föreslå att varje grupp tillsammans läser två avsnitt i boken "Uppsatser och tankar"; nämligen "Livets skeden" (s.11-16) och "Dårskapens etta" (s.27-30).

På så sätt kommer vi inom resp grupp troligen snabbare att hitta ett gemensamt och bärande fokus. Det blir också lättare för den som är mindre van att tala att kunna göra det sedan man fått först läsa ett stycke. Låt därför var och en i gruppen läsa ett lagom långt stycke och börja inte de gemensamma samtalen förrän de båda avsnitten är genomlästa!

Tre viktiga principer i mötet mellan värld och kristendom.

De nämnda avsnitten innehåller också tre väsentliga och grundläggande villkor som berör alla möten mellan värld och kristendom. Nämligen för det första att vi primärt alltid har att göra med det onda och ofullkomliga i oss själva; d v s världens fäste i vårt eget inre. Det är ju detta som ligger i fokus i Wetterlunds alla skrifter. Endast i den utsträckning vi lärt oss att kuva djuret i oss själva, kan vi förväntas klara mötet med "djuret i världen". Något av detta tas upp i "Livets skeden", medan "Dårskapens etta" handlar om ett annat villkor som gäller mötet med världen; nämligen det faktum att vi i princip alltid står inför en övermakt under detta tidsskede. Samtidigt säger Wetterlund att vi ändå ska stå som "övervinnare" i detta scenario. Men då gäller det att segra genom Guds kraft och inte genom sin egen! Även något om detta tredje villkor finns behandlat i ovan nämnda "Dårskapens etta".

Gruppsamtalen

Efter läsning av de båda texterna är tanken att gruppen själv ska välja olika frågeställningar av de som har presenterats. Under förutsättning att alla är med på det kan gruppen välja att även gå något utanför de presenterade ämnena. Det viktiga är förstås att samtalen av alla upplevs som meningsfulla och inspirerande. Så uppmana var och en att delta aktivt och att dela med sig av sina positiva upplevelser!

Redovisning av samtalen

Någon tanke på formell redovisning av resp gruppers samtal har vi inte heller detta år. Däremot hoppas vi som vanligt på att några som haft positiva upplevelser ska känna att de vill dela en del av dessa med oss alla! Så vi uppmanar den som känner sig kallad att berika vårt kvällsmöte med några livgivande tankar!

Klas

Frågeställningar på temat; "möten mellan värld och kristendom" för gruppsamtalen under NPW-konferensen 2005

Frågeställningarna har delats upp under två skilda huvudrubriker. Den första handlar primärt om att tackla problemen i vårt eget inre, medan den andra mer rör förhållandet till världen. Många av frågorna hänger nära samman med varandra och det är inte meningen att vi ska försöka hålla oss innanför en viss frågas gränser. Istället är avsikten att försöka stimulera till levande samtal genom att hitta användbara öppningar. Så utnyttja frågeställningarna fritt och utan gränser!

A. Frågor med fokus på vårt eget inre; d v s individbaserade

1. Hur dör jag bort från världen? Wetterlund säger: "Dö döden innan du dör, så dör du icke i döden." Hur gör vi då det?
2. Hur skärmar jag av mig från världen för att få tid till det andliga livet? Hur förhindrar jag att alla praktiska och världsliga problem tränger undan mitt andliga liv?
3. Hur håller jag fokus på Kristus och det andliga livet mitt i världens brus?
4. Hur håller jag rätt balans på min arbetsplats utan att arbetet eller det andliga livet tar skada?
5. Hur långt kan man som Bonhoefer spela med i världens dårskap utan att tappa fotfästet?
(Bonhoefer som var präst i Nazityskland följde regimens officiella regler, stod upp och gjorde traditionell hitlerhälsning medan nazistiska hymner spelades. När han kritiserades för detta var hans svar att detta var en alltför liten fråga att bli fängslad och våga sitt liv för!)

B. Frågor med fokus på världen utanför; d v s världsbaserade

1. Hur ska vi som kristna vägleda och hjälpa andliga sökare som börjat öppna sig för andliga frågor, men som inte vill veta av Guds bud?
2. Hur ska vi bemöta "namnkristna bröder" som omedvetet går världens ärenden?
3. Hur uppträder vi gentemot världsmänniskor som är direkt fientliga mot kristna värden?
4. Hur bemöter vi muslimer och företrädare för andra icke-kristna religioner?
5. Hur ska vi hantera olika tänkbara krav från samhällets och världens många institutioner? Vi ser redan tydliga negativa tendenser och inom kort kan vi troligen förvänta oss att all kristen verksamhet kan komma att förbjudas. För många miljoner kristna är ju detta redan en realitet och flera av våra närmaste grannländer har upplevt sådana villkor för inte så länge sedan.