

WETTERLUND-HELGEN DEN 1-3 OKT 2004

Bäste Wetterlundvän!

2004-08-25

Efter en växlingsrik sommar som nog för många känts alltför kort är hösten snart här och därmed närmar vi oss också årets Wetterlund-helg! Vi vill tacka för de anmälningar som hittills inkommit och särskilt för de värdefulla synpunkter på aktuella diskussionsämnen och på uppläggningsen av konferensen som vi fått.

Konferensens tema: ”**På korsets väg med frukten från Livets träd – till de levandes land**” kan tyckas så stort att det innefattar nästan alla centrala kristna frågor. Vi har dock valt att fokusera på följande aktuella nyckelfrågor:

1. Väckelse – Gud sänd väckelse och börja med mig!
2. Frälsningen vid änden – har vi glömt den?
3. Lidande och död – är det rätt att be om helande i alla situationer?
4. Livets träd och kunskapens träd – hur ska vi få kunskap i hjärtat och inte bara i huvudet?

Alla dessa ämnen tas förstås upp i många av Wetterlunds texter och vi hoppas att konferensdeltagarna hinner att läsa några av dessa som förberedelse; bl.a. kan ”**Sändebrev till vänner**” rekommenderas. Dessa finns som sista del i boken ”**Uppsatser och tankar**” och handlar till stor del om ovanstående ämnen.

Vi kommer även denna gång att ge stort utrymme för gruppsamtal. Efter en kort presentation av ämnena ovan kommer varje grupp fritt att kunna välja ett eller flera av dessa. Innan grupparbetet startar vill vi emellertid ge alla deltagare möjlighet att ställa frågor kring ämnena och kort delge egna erfarenheter i syfte att stimulera till givande gruppsamtal.

Vart och ett av de aktuella ämnena innehåller sannolikt tillräckligt mycket substans för att kunna hålla diskussioner igång under lång tid - vår avsikt är dock att försöka undvika teoretiska diskussioner och istället utgå från våra egna erfarenheter och Wetterlunds texter. I fokus för såväl våra samtal som för hela konferensen bör förstås Kristus vara!

Liksom vid tidigare konferenser kommer vi även denna gång att försöka hinna med högläsning av Wetterlundtexter under gruppsammankomsterna. Alla som provat på detta vet vilken hjälp i form av inspiration och fokusering en sådan läsning ger. Så vi vill uppmana grupperna till att praktisera denna metod så snart koncentrationen eller inspirationen börjar sina i gruppsamtalen! I första hand föreslår vi användning av den nya boken som förhoppningsvis finns tillgänglig till konferensen.

I jämförelse med många av dagens konferenser med imponerande program och lysande predikanter från Amerika kan det vi har att erbjuda tyckas ringa. Vi har inget annat att erbjuda än vår egen otillräcklighet och vår längtan efter Gud! Vår förhoppning inför Wetterlundhelgen är att vi alla kommer dit för att gemensamt söka Gud och att längtan i våra hjärtan ska vara tillräckligt stor för att öppna Guds hjärta!

Vi vill därför lägga hela konferensen i Guds hand och be för att Guds vilja med denna helg ska kunna förverkligas.

När det gäller de mera praktiska frågorna kan vi meddela att kostnaden för hela helgen bara blir 600 kr. Programmet i sin helhet framgår på baksidan av detta brev.

Hjärtligt välkommen med en definitiv anmälan senast den 15 september. Självfallet är vi också nu öppna för synpunkter och förslag på uppläggningsen! Guds Välsignelse!

På uppdrag av N P Wetterlunds skriftkommitté

Ulla och Klas