

WETTERLUNDHELGEN DEN 29 SEPT-1 OKT 2006

Kära Vänner och Wetterlundläsare!

2006-08-27

Vi hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och att ni nu längtar efter vår förestående Wetterlund-konferens, för det är ju snart dags för den! Detta blir den sjätte i ordningen. Den här gången har vi, som redan antytts, planerat en del förändringar jämfört med tidigare. Vår långsiktiga målsättning har som ni vet varit att successivt frångå traditionella mönster med färdiga och detaljstyrda program. Istället har vi försökt bygga mer på alla medverkandes egna initiativ och ansvar. Denna väg är knappast lätt att gå, för alla är vi troligen mer inkörda i det traditionella än vi anar. En fast och invand struktur ger oss trygghet och vi kan tillåta oss själva att slappna av och bli underhållna!

Vid årets möte försöker vi därför ta ett tydligt steg mot att ge ett större utrymme för Guds egen plan med konferensen. Den här gången vill vi alltså ge Guds Ande stor frihet att själv välja sina instrument. Det betyder inte att vi öppnar dörren för oordnat kaos, men att vi inbjuder var och en att själv uppriktigt pröva sin egen aktiva medverkan. Bed alltså om ledning och pröva om Guds Ande manar just dig till att dela med dig av något! Eftersom vår mänskliga natur är som den är, kan det kanske också finnas anledning att påminna om att Guds Ande ibland också kan uppmana till tystnad!

Det ska förstas vara inlägg med tydlig anknytning till konferensens uttalade tema; hur vi blir levande redskap för Gud Vilja. Rent konkret innebär detta att vi kommer att låta både fredags- och lördagskvällen vara öppen för bidrag från alla deltagare. Ett sådant inlägg skulle kunna vara allt ifrån en kort läsning av någon Wetterlundtext till en mindre predikan på kanske en halvtimme. Visst finns det alltid en risk för att vi misstar oss på Andens ledning; antingen att vi misstror Anden som vill komma till uttryck eller feltolkar röster som inte är Guds Andes. Men vi är primärt här för att lära och då finns det ingen annan väg att gå än att efter bästa förmåga lita på Guds Andes ledning. Så låt oss vara toleranta mot varandra och mot detta försök att få fler att våga pröva Andens Vingar!

Konferensen kommer också att innehålla mer strukturerade inslag. På lördag förmiddag kommer vi som vanligt att ha grupparbeten utifrån Wetterlundtexter. Vi har i år valt att fokusera på de "sändebrev" som återfinns sist i boken "**Uppsatser och tankar**". Därför ber vi er att ta med denna bok om ni har den. Vi vill också uppmuntra alla att som förberedelse till konferensen läsa dessa 29 brev som omfattar 107 sidor. Varje grupp väljer sedan själv sina texter bland dessa brev. Tanken är att vi i grupperna ska läsa och samtala kring Andens ledning och verkan; vårt gemensamma grundtema. Ett kort citat från ett av dessa sändebrev, nr. XIII, s.52, följer nedan:

Vårt liv är oss givet för att givas åt Givaren. Behållet liv är själviskt liv; och själviskt liv är förlorat liv.

På lördag eftermiddag bryter vi åter mönstret, men den här gången för att göra en gemensam utflykt till Skattungbyn som ligger ett par mil nordost om Orsa. Där blir vi guidade och får bli a se den kyrka där Wetterlund verkade som präst under några år för mer än hundra år sedan.

Vi tackar för de anmälningar som nått oss hittills och ber alla övriga som önskar delta att skicka eller ringa in er anmälan senast den 15 september. När det gäller de praktiska frågorna kan vi meddela att kostnaden för hela helgen blir 700 kr.

Ni är alla hjärtligt välkomna med er anmälan senast den 15 september.

Guds Frid och Välsignelse!

På uppdrag av N P Wetterlunds skriftkommitté

Ulla och Klas